



INTERVIEW MET JAAK VANBELLE

Jaak Vanbelle (° 1937 Wervik) heeft twee keren in Kessel-Lo gewoond.

De eerste keer was hij er **als animator van jeugdretraites**. Dit was in de woelige jaren 70. De bedoeling van Jaak was om de jonge studenten te helpen naar elkaar te luisteren en ook om God in het diepste van de mens te leren ontdekken. **Aandacht voor de ander en voor God!** Volgens Jaak zijn dit fundamentele waarden in het leven. Het mooie park hielp om rustig te worden en oog te hebben voor de schepping en voor de Schepper. Het was een interessante tijd. Maar het was niet gemakkelijk om die jongeren de diepe zin van het leven te leren ontdekken.

Het is veel later dat Jaak hier terug in Kessel-Lo aanbelande. Hij was **missionaris geweest in Oost-Kasaï, Kinshasa (beiden in Kongo) en Tsjaad**. Vooraleer naar Kessel-Lo te komen woonde hij in ons huis aan de Vlamingenstraat in Leuven. Als **boekenwurm en uitgever in Kongo** was Leuven, met zijn grote bibliotheken, voor Jaak een boeiende stad.

In Kessel-Lo heeft hij veel tijd gestoken in het op punt zetten van de **bibliotheek** en in het uitkiezen en doorgeven van interessante lectuur voor de confraters hier en in de missielanden. Hij kon van hieruit zijn medewerking verlenen aan de

Franstalige diensten van de **universitaire parochie** en ook de eucharistie verzorgen bij de zusters Arme Klaren.

In Leuven had Jaak tot twee keren toe een longontsteking opgedaan. In Leuven is de luchtkwaliteit heel slecht. Van die ongezonde stad naar het groene heuvelland van Kessel-Lo kunnen verhuizen was voor hem een zegen en heeft positief op zijn gezondheid gewerkt. Hij voelde zich hier zo goed dat hij zelfs zijn streng dieet heeft kunnen mildereren.

Jaak verhuist in juli naar Schilde. Hij vindt het niet erg om weer eens van woonst te veranderen. 'Dat behoort tot onze stiel' zegt hij. Inderdaad, als missionaris zijn we allen meerdere keren naar andere oorden moeten vertrekken. Jaak hoopt van in Schilde nog een tijdje **dienstbaar** te kunnen zijn in de gemeenschap en misschien ook nog in een parochie in de buurt als hem dat gevraagd wordt.

Frans Van Humbeek